

De Gelderlander, 25 april 2017.

# Molen Voorst blijft ook na 150 jaar malen

**VOORST - De korenmolen in Voorst maalde in mei 1867 voor het eerst. Dat werd maandagavond ter plaatse herdacht met steun van een club die toen al 25 jaar bestond: schutterij De Eendracht, opgericht in 1842.**

Sjoerd van der Werf 25-04-17, 08:42



Die schutters zijn 175 jaar onafgebroken actief, iets wat niet van de korenmolen kan worden gezegd. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog werd de molen na een beschieting zwaar beschadigd, terwijl in 1957 het restant van de wieken en de kap werden weggehaald na een blikseminslag. De molen bleef als stomp, zelfs tijdelijk in gebruik als kippenhok, staan. In 1999 kwamen inwoners in actie om de molen te restaureren, wat uiteindelijk pas in 2010 lukte.

## Geschiedenis

Sindsdien draait de molen, niet meer in eigendom bij de familie Van Hal van het naastgelegen restaurant, maar in bezit van een zelfstandige stichting. Dat gebeurt

met de inzet van drie vrijwillige molenaars, terwijl er nog eens twee in opleiding zijn. Die waren maandagavond uiteraard bij de jubileumviering aanwezig, net als een groot deel van de inwoners van de buurtschap bij Gendringen.

De schutterij bracht maandagavond een hulde op het terrein voor de molen. © dG

De geschiedenis van de molen is nauw verbonden met dat van het naastgelegen restaurant: de boeren die vanaf 1867 hun graan in de korenmolen lieten malen wilden daar ook wel een kop koffie drinken. Over die maal- en caféhistorie werd gisteravond in dialect verhaald door Hans Keuper. Hij kent de molen uit zijn jeugd, in de nabijgelegen Keizersbeek leerde hij zwemmen, met zo'n gebreide zwembroek aan die loodzwaar werd van het beekwater. „Wij zagen de möl van Van Hal uut de verte.”

Naast de molen kwamen een bakkerij en een café met alle noodzakelijke vergunningen om alcohol te kunnen schenken. Dat laatste gebeurde in 1903 op verzoek van alle mannelijke inwoners van Voorst. Ze dienden een schriftelijk verzoek bij de gemeentebestuur van Gendringen in, waar in 1905 positief op werd geantwoord. Met steun van de volle zaal Van Hal werden de namen van alle indieners in de vorm van een 'rap' door Keuper gezongen. En de wieken van de Voorster korenmolen bleven de hele avond draaien.