

Al 150 jaar de blikvanger van Voorst



151 jaar geleden werd door Willem Stapelbroek een bouwvergunning aangevraagd, een jaar later stond er een koren-molen in Voorst. Die molen was er bijna niet meer geweest, maar overleefde letterlijk en figuurlijk alle stormen. Sinds november 2010 draaien de wieken weer en dus kan het 150-jarig bestaan feestelijk worden gevierd.

De molen naast restaurant Van Hal in Voorst is door het jaar heen voor publiek toegankelijk. Iedere woensdag- en zaterdagmiddag draait de molen en is een van de molenaars

aanwezig, zodat geïnteresseerden een kijkje kunnen nemen; de molen heeft sinds 2010 een educatief karakter. Dat was 150 jaar geleden wel anders.

"Die molen is de bakermat van het restaurant," vertelt Caspar van Hal, eigenaar van restaurant Van Hal en nakomeling (de zesde generatie) van Willem Stapelbroek. In 1866 werd aan hem een vergunning afgegeven. "De molen moest binnen een jaar draaien," weet Van Hal. "En we hebben geen officiële papieren, maar in mei het jaar erop werd een

molenknecht aangenomen. We gaan er dus van uit dat het in 1867 klaar was."

Bernard Stapelbroek nam het werk van vader Willem over, zijn dochter Doortje trouwde in 1899 met Jannus van Hal en langzaam maar zeker kreeg naast molen, bakkerij en boerderij ook horeca een rol binnen het bedrijf. "We vermoeden dat het voorste deel van de boerderij, waar nu het restaurant is, al heel vroeg fungeerde als koffiehuis waar ook een borrel gedronken kon worden," vervolgt Van Hal. "In 1905 werd officieel een volledige vergunning afgegeven."

Een kleine 30 jaar later, in 1933, werd de bakkerij uitgebreid met een graanschuur die tevens kon fungeren als feestlocatie. "Als die schuur werd leeggehaald, was het een mooie plek voor een bruiloft of de kermis. Ze zijn zich meer gaan toeleggen op de horeca en eind jaren 50 is de boerderij gestopt."

In de loop der tijd werd ook de molen minder belangrijk; de familie Van Hal had al een elektrische maalderij en de molen raakte niet alleen in de oorlog beschadigd, maar kreeg vlak daarna in 1946 ook nog een blikseminslag te verwerken.

De noodzaak om te herstellen was er niet (Caspars opa en oma Frans & Riek legden zich na de oorlog immers meer toe op de horeca en het serveren van haantjes, waar het in 1958 officieel geopende restaurant Van Hal bekend om staat) en met de molen ging het van kwaad tot erger; de wieken gingen eraf en het kwam in de jaren 70 zelfs tot de aanvraag van een sloopvergunning.

Gelukkig werd dat plan niet uitgevoerd en in 1998 werd op initiatief van André Nibbelink, Diewertje Lindeboom en haar echtgenoot Lucas een poging ondernomen de molen in volle glorie te herstellen. Het duurde even - ruim 10 jaar - maar de poging slaagde: sinds 2010 draaien de wieken weer en is Voorst weer compleet!